

Vraag het aan Morya



Je kan leren uit je fouten

“Wees nooit bang. Laat je door niets afschrikken. De moeilijkheden die zagezegd op je weg zouden kunnen komen, zullen van dien aard zijn dat je toch niet bang hoeft te zijn. Want er is altijd een kans om opnieuw op het ware pad van licht te komen.

Voel je nooit schuldig, je kan leren uit je fouten, zo word je soepel. Er is geen mens zonder fout en wanneer een mens een fout gemaakt heeft, moet hij zich geen verwijten maken, anders maakt hij een dubbele fout. Dit is niet de manier om vooruit te gaan. Je moet vertrouwen hebben in jezelf en weten, als je een fout maakt, dat er vergeving is.

Dat moet je absoluut weten, want vanuit het Goddelijke is er altijd vergeving en daardoor kan je ook verder. Als je fouten hebt gemaakt in je leven, moet je daar over kunnen stappen en verder gaan in de richting van het goede en van de vrede die moet gezocht worden op deze aarde.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 7: ‘Groepen wereldwijd: een gebed voor de Aarde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 356

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


